

Bloedige voettocht

Augustus 1831 trok een Nederlands leger van ongeveer veertigduizend man de zuidelijke Nederlanden binnen om de Belgische opstand tegen koning Willem I met geweld neer te slaan. Aan deze Tiendaagse Veldtocht, zoals de expeditie bekend staat, namen ook enkele bataljons Friesche Schutterrij deel. De Friese soldaten marcheerden vanuit Leeuwarden naar wat nu België heet en raakten daar betrokken bij de gevechten.

Een van de officieren, kapitein Hendrik Gerrit Cannegieter, hield vanaf het vertrek uit Friesland een dagboek bij. Dit is nu uitgegeven door twee van zijn verre nazaten. Het proza van kapitein Cannegieter, die in het burgerleven huisarts in Hallum was, is uiteraard zwaar gedateerd en daardoor voor de tegenwoordige lezer niet erg toegankelijk. Wie de moeite neemt door te lezen, krijgt een levendig beeld van zo'n militaire expeditie in de negentiende eeuw. Er wordt veel gelopen en dat haalt wel eens de vaart uit het verhaal, maar uiteindelijk komt alles wel voorbij. Er wordt gemopperd, geplunderd, gevochten, geleden en ook gesneuveld. Bij het eerste vuurcontact met de vijand verliest Cannegieters Friese compagnie meteen drie man.

De huidige Cannegieters hebben hun best gedaan er een mooi boek van te maken met foto's van plaatsen en gebouwen die hun voorvader noemt. Voer voor andere nazaten is de manschappenlijst van de compagnie achter in het boek. Een rij van bekende Friese familienamen. Wat we missen is een verklaring van de vele militaire begrippen waarmee de kapitein strooit. Daarmee zou de uitgave meer waarde hebben gekregen als historisch document.

- RIMMER MULDER

- **De Tiendaagse Veldtocht**

H.G.Cannegieter, kapitein bij de Friesche mobiele Schutterrij; 230 blz.; €22,50; te bestellen bij hc.cannegieter@tiscali.nl